

Het genot van de HT: Harlingen - Terschelling

Op de vrijdag na Hemelvaart, 6 mei, was het weer zover. De tocht der tochten. Bijna iedereen zal denken dat het zwaar is en pijn doet; is ook zo, maar het weegt niet op tegen de diverse vormen van genot van voor, tijdens en na het stukje roeien.



Op 5 mei de trailer met Lootsman achter de auto gehangen en met prachtig weer op weg naar Harlingen. Bij Wieringerwerf gestopt voor koffie met heerlijk gebak.

Boot te water, inschrijven etc. en daarna op de volgboot Adriaan een lekker koud biertje.

's Avonds gezellig buiten, smakelijk Italiaans gegeten.



Op de dag van de waarheid begonnen met zalige pasta en alle voorbereidingen. Het weerbericht: zonnig, licht bewolkt en wind ZO 3 tot 4Bft. Kan niet beter.

Verzamelen op de Adriaan en de tactiek bespreken met de collega's uit 020. We hebben ze 10 minuten voorsprong gegeven. De opmerking dat het moeilijk zou worden om dit goed te maken schudde ons direct wakker. Start Laura G om 12.05 en wij met de Lootsman om 12.15.

De race zelf was de 1^e twee uur nogal saai. Wel een lekkere cadans; we bleven met onze startgroep oproeien, maar liepen erg weinig sloepen op. Vanaf de ingang van het Schuitengat tot West Terschelling zaten we in de flow van het inhalen. De één na de ander ging voor de bijl. Zodra de opmerking "ik zie de Laura G" door de boot klonk nam de snelheid vlak langs de zandbanken alleen maar toe. Zij zagen ons naderen met een snor voor de boeg. Verzetten had geen zin. Een 100 meter voor de haveningang gingen we erop en erover.

Na de finish snel de blaren koelen met een heerlijk koud blikje bier. Op de Adriaan stond het lekkere eten, BBQ, salades etc. al klaar. Ook dit jaar weer erg goed verzorgd door Marijn, Bas en hulpploegen. Dit jaar gelogeed bij Landal in West. Heerlijke zachte bedden, goede douche en prachtige locatie.



Zaterdag uiteraard fietsen.

Blaren op de kont kennen we al jaren niet meer door de kussens op de doften, dus met het mooie weer, een culinaire tussenstop bij het Heartbreak Hotel ook een prima dag vulling.

Prijsuitreiking: Helaas geen beker. Bij ons was er niemand voor een medaille dit jaar, de trotse collega's van 020 kregen er twee.

's Avonds nog gezellig in West een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water met een smaakje.

Zondagochtend een korte cruise terug naar Harlingen, sloep op de trailer en volle vaart naar Schiedam. Dus eind van de middag alweer met een voldaan gevoel en lekker moe thuis op de bank.

Tel alle onderstreepte woorden op en trek daar 3 (stukje roeien, saai, geen prijs) vanaf en het overweldigende bewijs is daar. Wat een GENOT !!!!

Voor de cijferfreaks:

Lootsman: 3u04m56s, 28^e roeitijd, 74^e op handicap.
Laura G: 3u15m08s, 51^e roeitijd, 108^e op handicap.
(Aantal gestarte sloepen: 135)

Voor de echte liefhebbers: www.htroeien.nl

Supporters, ook op de A4 in de Ketheltunnel, bedankt!

Stoere roeigroet,



Stuurboord slag

