

Roeien - Grachtentocht Amsterdam 2016

Op zaterdag 8 oktober is een aantal dappere collega's weer met onze lootsensloep "Lootsman" ten strijde getrokken in en om de grachten van 020.

Uit de info op de site van www.grachtenrace.com:

De Grachtenrace Amsterdam is een sloepenrace van ongeveer 22 kilometer. De wedstrijdroute loopt dwars door de binnenstad van Amsterdam. De Grachtenrace wordt sinds 1986 elke tweede zaterdag van oktober geroeid en het aantal deelnemers is gegroeid van 35 in 1986 tot meer dan 140 deelnemende teams de afgelopen jaren.

Buiten de lengte van de race kenmerkt de Grachtenrace zich door het sportieve gevecht welke zich op de grachten afspeelt. De langzame sloepen starten als eerste. Door de ruimte op de startlijn starten sloepen één voor één. Als laatste vertrekken de snellere sloepen, hierdoor komt het gehele veld steeds dichterbij elkaar. Van roeiers en stuurmannen wordt veel verwacht. Vooral als men elkaar treft op de Amsterdamse grachten met zijn smalle bruggen en vele rondvaartboten.

Als nieuwkomer in het team en herintredend roeier (wat is de Zeevaartschool al weer lang geleden) kan (en mag ;-)) ik niet anders zeggen dan dat het enorm leuk is om weer deel uit te maken van een roeiteam. De gezelligheid en lichte spanning vooraf aan, het beulen en afzien tijdens, en het voldane gevoel na de wedstrijd zijn voorwaar een streling voor lichaam en geest. En ik meen het nog ook! En goed nieuws: Er zijn nog een paar plaatsen in het team beschikbaar, dus meldt u alstublieft in grote getale aan.

Voor de start lagen we gezellig naast onze collega's uit Amsterdam. Over de te volgen tactieken werd uiteraard erg geheimzinnig gedaan, want hier wordt al jaren een eigen strijd uitgevochten. De wedstrijd verliep vlot. Het weer was top en het idee opgelopen te worden door sloepen waarvan de wedstrijdleiding had bedacht dat ze sneller zouden zijn, dreef ons tot grote prestaties. De eerste kreeg ons pas na ruim drie kwartier te pakken en toen had de "Lootsman" er al een aantal ingehaald. In de grachten moet je een goede stuurman (we danken Guus) en een beetje geluk hebben. Veel toeschouwers en aanmoedigingen, maar ook veel rondvaartboten en roeisloepen die tegelijkertijd onder dezelfde brug door willen. En dat gaat niet. Dus af en toe een opgedrongen pauze die dan weer benut wordt om een stuk banaan en een slok water in te nemen. Het laatste stuk vanaf de grachten tot de finish bij het Olympisch Stadion is taai; weinig bochten en minder toeschouwers. Doorbijten op karakter om te proberen de verloren tijd in de grachten goed te maken. We finishten na 2 uur en 24 minuten (en 5 seconden). Dat was net iets sneller dan vorig jaar, maar nog veel belangrijker: véél sneller dan die Amsterdammers.

Wij hadden dus tijd genoeg om onszelf nog te trakteren op een etentje. Maar waar zat dat restaurantje van de vorige keer ook alweer. Na wat gedwaal door Amsterdam Zuid kreeg ondergetekende het twijfelachtig goede idee om raad te vragen aan een Chinese dame die daar rondliep. Gelukkig wist zij



wel een restaurant vlak in de buurt: háár restaurant! Er was geen weg meer terug, maar we hebben daar wel heerlijk gegeten. De wedstrijdleiding heeft achteraf becijferd dat we door onze inspanningen gemiddeld acht gloeilampen van dik 50 Watt tweeëneenhalf uur aan de praat hadden kunnen houden. En dat is toch een mooie gedachte nietwaar! We hopen daarom binnenkort weer een aantal enthousiaste collega's te mogen verwelkomen in ons team. Het is echt leuk!
Met sportieve roeigroeten,

Hans de Jonker

namens het hele team

BB boeg	Erik	SB boeg	Martin
BB 2	Hein	SB 2	Hans
BB 3	Brian	SB 3	Willem
BB slag	Stephan	SB slag	Bert
	Stuurman	Guus	

