

ZWOLSE GRACHTENRACE

Op een mooie zaterdag in juni kwam het er eindelijk een keer van,
het roeien van de Zwolse grachtenrace met onze sloep, de Lootsman.
Op het Zwarte water en de grachten 16 km op tempo met onze riemen stoeien,
We waren erg benieuwd, want deze race was voor ons een primeur om te roeien.

Na een probleempje op de Brielse Maas was de sloep een klein beetje lek geraakt,
maar na een noodreparatie hadden we allemaal goeie hoop dat 't voldoende was gemaakt.
Dus met de sloep op de trailer op naar Zwolle met z'n negenen
en altijd toch maar hopen dat het niet toch gaat regenen.

We hebben een vaste routine; in de rij bij de kraan en dan de sloep te water,
beetje rondkijken, ouwehoeren en vele koppen koffie drinken en het is zo uren later.
Vol met suikers stapten we dus met z'n allen in, gingen ons klaarmaken voor de start
...en toen bleek dat we toch nog een beetje lek waren ... het ging ons aan het hart.

Alle noeste arbeid ten spijt bleek de rappe reparatie helaas dus toch niet helemaal te voldoen,
dus toen werd het voor de stuurman met de pomp ook 'haal op, gelijk!', vervelend, maar wel te doen.
Het was een prachtig weertje, waardoor er op de kant van alles was te bekijken,
de veldjes langs de route lagen vol met mooie modelletjes, maar ook oude lijken.

nòg een rondje roeien was daarom ineens geen enkel probleem,
want bij tweede blik zie je nou eenmaal meer in het algemeen
De route bestond dus uit een aantal rondjes door de grachten,
dus spannende momentjes bij de bruggetjes waren ook te verwachten!

Van de stuurman was dan ook extra opmerkzaamheid geboden,
want inhalen op diverse plekken of doorvaart onder sommige brugdelen was verboden!

De uitslag was helaas niet waar we toch altijd weer op hopen,
Misschien moeten we qua trainen toch wat harder lopen
Want helaas zijn de prijzen ook niet te kopen.

Maar sportief en gezellig bezig zijn als loodsen onder met mekaar,
maakt voor mij dat het sloeproeien leuk blijft, jaar na jaar!
Ik vond deze race ook echt voor herhaling vatbaar
Dus laten ons gewoon weer inschrijven volgend jaar!

Alle mederoeiers weer hartelijk bedankt,
Martin van der Laan

