

ROEIEN: "AMSTERDAMNED"

AMSTERDAMNED, TOPPER IN DE GRACHTEN!

Op zaterdag 13 oktober was het weer zover. Het gevecht tussen 010 en 020 moest weer uitgevochten worden. Alle bekende hooligans uit de regio Rijnmond waren ook al gespot rond het Olympisch Stadion en langs de grachten. Losse stenen en amsterdammertjes waren



al verwijderd. Nieuwe burgemeester ondergedoken en voldoende politie op de been.



Door een lekke band, met andere auto van 010 naar 020 afgereisd. We werden dus pas op het territorium van de regio IJmond herkend.



Het materiaal per kraan te water en dan de voorbereidingen, boot, inwendige mens, intimidatie van de tegenstanders, etc. om de topper te kunnen winnen.



Opperste concentratie in het nieuwe roei-shirt. Ontwikkeld en gesponsord in samenwerking met J.T. en G.P. van kantoor. Een super shirt om in te roeien.





De loting viel al in ons voordeel uit. Wij startnr. 52, de concurrentie (Laura G.) 53. Op de warmste 13 oktober ooit, gingen wij om 11.51 van start. Al snel zagen we de afstand tussen ons en de Laura G. achter ons groter worden en was de 1e tik uitgedeeld. Op de Amstel hebben we ze nog 1 keer gezien en daarna pas na de finish. De 1e helft van de race ging voorspoedig. Regelmatig drinken en wat eten zorgde ervoor dat de roeiers bleven roeien en de stem van de stuurman niet helemaal verdween. Rond Artis, Amstel weer oversteken en dan de Heren- en Leidsegracht in. Door het mooie weer waren er iets meer boten op het water dan verwacht, resultaat ... file, schreeuwen, gebroken riemen en hier en daar een krasje in de verf. Met een beetje geduld kwamen wij ongeschonden, maar wel met wat vertraging uit het gedrang.



Nog even de cijfertjes:

Totale roeiafstand: 23,95 km

Tijd: 2u43m21s.

Plek 60 van de 105 op handicap.

Plek 16 van de 105 op roeitijd.

Voor de echte liefhebber: www.grachtenrace.com met verder info, foto's en wetenswaardigheden.



Toen nog even de 500 slagen van de Kostverloren Vaart. Dat bleken er 600 en een beetje te zijn. Uitgeput gleden we over de finish. Moe maar voldaan aan een sapje met gezonde borrelnotjes.



Met een sportieve roeigroet, Stuurboord slag, deze keer als Stuurman