

# ROEIEN: MAASRACE 2019

## OOST WEST...

Afgelopen zaterdag 7 september was het weer zover. Het roeien van de jaarlijkse Maasrace dat sinds 1999 een vast onderdeel vormt van het zaterdag programma van de Wereldhavendagen. Altijd een pittige race over een afstand van 18 km waaraan zo'n 50 sloepen meedoen en waarin dit jaar weer eens de Bakkerskil en de Hollandsche IJssel in de route werden opgenomen. De vaak chaotische massa start was weer voor de Wilhelminakade en daarna verliep de route via de zuidelijke Maasoever, Feynoordkade, Steenplaats, Zuiddiepje, Bakkerskil, Hollandsche IJssel, Noordoever Nieuwe Maas naar de finish in het Boerengat. Op papier een gemakkelijke opgave. Op het water: zweet, bloed, vermoeidheid, pijn, frustratie en ongemak. Dus in 1 woord: een geweldige wedstrijd! We presteerden goed aangezien onze roeitijd over deze afstand 1 uur 52 minuten en 43 seconden bedroeg en dit ons een achtste plaats opleverde in ons klassement (2e klasse heren) dat uit 19 sloepen

bestaat met verschillende "handicaps". Deels stroom mee, deels stroom en wind tegen en dan toch nog een gemiddelde snelheid van ruim 9,6 km/uur.

Een prima en motiverende stuurman is het halve roeien en dat was dit keer in de goede handen van Bert Giebel. De zogenaamde "neertjes" opzoeken bij tegenstroom en een beetje naar het midden waar de stroom ons goedgezind was. Voor Maaike Spee was het de eerste wedstrijd in de Lootsman en deed het geweldig. Het plan is dan ook om Maaike te gaan "clonen." Voor de zoon van Bert Giebel was het de eerste roeiwedstrijd ooit en ondanks de vele blaren leverde ook hij een geweldige prestatie. Niet niks als je afgelopen zomer maar een paar keer hebt meegetraind op het Brielse Meer. We hebben tijdens de wedstrijd veel sloepen ingehaald, maar de grootste prestatie was wel het voorblijven van de kromhoutwhaler (net als de Lootsman) 'Jan van Schaffelaar' die



MAASRACE 2019

op de terugweg vanaf de Brienoordbrug meerdere malen probeerde ons voorbij te lopen hetgeen niet lukte en waardoor wij helemaal "kapot" over de finish kwamen in het Boerengat.

Zoals na elke roeiwedstrijd is de "pijn" snel vergeten na het eerste koude biertje. De verzorging na het roeien was prima geregeld. Er waren voldoende masseurs en masseuses aanwezig zodat ook deze dag kon eindigen met een "Happy End". Lekker nog wat gegeten in de Oude Haven en daarna huiswaarts of je in het zaterdagavond feestgedruis storten van de Wereldhavendagen. Voor de meeste fanatieke roeiers gaat het "lichtje" echter snel uit na het roeien. Het was weer een heerlijke en gezellige dag in het "Rotterdamse" met ons roeiteam dat deze keer bestond uit: Bert ("De Grote Roerganger"), Ron (van

die 40 jaar bij het Loodswezen), Stephan G, Stephan V ('Steffan'), Willem, Brian, Maaïke, Martijn (zoon van) en Hans. En natuurlijk niet te vergeten onze volgboot Adriaan met aan boord de nodige supporters. Zonder jullie zijn we nergens. En natuurlijk ook een eervolle vermelding voor Willemijn Witte die meeroeide in de sloep 'De Leuve' van TIOG; een fantastische prestatie! Allemaal weer bedankt voor een heerlijke sportieve dag en natuurlijk is elke (aspirant)loods of betrokkene bij het Loodswezen van harte uitgenodigd om ons team te komen versterken. Voor het mooie komen we nog wat roeiers te kort. Voor elk nieuwe roeier die zich aanmeldt bij het team via Bert Giebel gelden aparte zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Nogmaals bedankt allemaal.

Stuurboord 2