

LOODS VAN DE REIS

Besteld op Zondagavond om 22u00 Coaster aan de Parkkade bestemd naar zee. Zoals dat in 1970 was voeren er honderden coasters rond, tonnage 300 of 400 ton. Een potje noemden wij loodsen zo'n schip. Een beroerde tijd om te beginnen maar ja, je wou zo graag loods worden niettan?

Mijn bootje was een echt oud orgeltje. Keurig op tijd aan boord, maar niemand te vinden op de brug niet alle hutten dicht. Zo na een hoop gerammel, kwam ergens uit de donkerte een reusachtige kerel opduiken .Op mijn vraag hoe het zat wist de goede man niet, de kapitein was de wal op om een stuurman te

vinden. Het werd er natuurlijk niet gezelliger op. Plotseling barste deze man in huilen uit en vertelde mij: Ich bin nur ein kleiner machinist: Zo dacht ik nu gaan we maar terug naar de besteldienst. Het was in de hoop naar huis te kunnen, immers Zondagavond en niets te doen misschien.

Ja hoor ik mocht met de eerste taxi naar de Berghaven voor een inkomer. Zo daar doken we weer eens de nacht in, lang leve de loodsdienst.

Bert Brinkman