

DE TOCHT NAAR CHATHAM

Tijdens onze vakantie bezochten wij, in navolging van Michiel de Ruijter in 1667, de scheepswerven van Chatham. Zoals wij de rijks werf in Den Helder kennen, zo werden in Chatham honderden jaren lang schepen gebouwd voor de Engelse Marine. "Engelsen gooien niets weg" en zo zijn er veel interessante zaken te zien. Het is een enorm goed gedocumenteerd museum waar veel te zien is voor jong en oud, een bezoek waard mocht u in de buurt zijn in het zuiden van Engeland. het museum bevindt zich op korte afstand van de Eurotunnel en de veerboten in Dover.



De stuurstand van de HMS GANNET. Het motto boven het stuurrad komt menig Feijenoord fan wel bekend voor.



HMS GANNET, net zoals de CUTTY SARK een houten zeilschip gebouwd op stalen spanten.



HMS Cavalier, een destroyer uit 1944 met een open brug welke in de laatste oorlogsjaren nog konvoeien naar Murmansk heeft begeleid. Let vooral op de open brug!



De Scheepsbel van HMS Cavalier



HMS OCELOT, een van de laatste onderzeeërs, gebouwd in Chatham in 1962

Alle schepen in de CHATHAM HISTORIC DOCKYARD zijn te bezichtigen. Voor meer informatie, kijk op <https://thedockyard.co.uk>

Herman Broers